

Nieuwsbrief Studio Harcigny

#7, maart 2009

De lente is in aantocht, tijd voor een update. We hebben stevig doorgewerkt, veel bezoek gehad, een giga lekkage door de vorst overleefd, maar nu zijn we dan echt wel ongeveer klaar voor de eerste activiteiten. Lonnie werkt aan de website. In april het eerste wandelweekend, in juli de eerste echte cursus en natuurlijk... een feest voor iedereen die heeft geholpen om dit mogelijk te maken!

Het venijn zit in de staart en heet 'afwerking'. In december hebben we twee weken kunnen werken aan de bovenverdieping. De vloeren van merantitriplex glimmen na het lakken als diepbruin parket. Acht houten bedden - marktplaats - en vrolijk gekleurde lampjes maken de slaapzolder af. Pien en Jacqueline, Hester en Hermien en Bruno hielpen met schilderen en met de vloer. Uit het houthok ontsnapten regelmatig oorlogskreten van Bruno. 'Dat had ik even nodig', verklaarde hij de tweede dag. Voor het therapeutische werk had hij twee nieuwe bijlen aangeschaft.

Filmpje

Tussen het schilderen door werkte Hester verdacht vaak op haar computer, terwijl Hermien zich snaaks om ons heen bewoog met haar nieuwe camera. Na haar project 'Waterproof' heeft ze het filmen te pakken (of het filmen haar..). Haar clip is binnenkort op onze nieuwe website te zien. Onder het filmpje zette Hermien supervloeiende rap van Erik Truffaz en een zwoel liedje van - godbetert - Carla Bruni. Oeps. Sarkozy is hier niet populair, en 'dat zangeresje' met wie hij graag op

Caraibische eilanden vertoeft nog minder. Maar zingen kan ze.

Als erkende tweede-hands-nomaden struinden we met David (Franks broer) 'bröckis' (tweedehandsmarkten) in Zwitserland af. De overvloed aan welvaart leverde drie prachtige Perzische tapijten op. Kunstwerken zijn het, zo groot dat we ze thuis nooit kwijt zouden kunnen.

Ontmoetingsplek

Zo'n plek creëren is een mijl op zeven, naast het werk dat we in Nederland hebben. Heerlijk om te merken dat het idee om een gemeenschappelijke plek te creëren voor ontspanning en creatie aanslaat bij vrienden. Hermien, Hester, Albert, Monique - we beschouwen ze als 'geassocieerd' met ons plan. Het doel is immers om mooie projecten te organiseren. Frank wil een vereniging 'vrienden van Harcigny' oprichten. Voor een luttel bedrag per jaar word je lid. Wij organiseren minstens twee creatieve ontmoetingsweekenden per jaar. Als lid mag je ook tegen een flinke korting gebruik maken van het huis en het terrein. Om er te werken, om er met vrienden te zijn, om er een workshop te geven of een project te doen.

Komend najaar gaan we de (vervallen) schuur achter het huis verbouwen tot een 'multifunctionele' werkplaats. Geschikt voor groepsworkshops en als atelier. Maar als het lukt ook als muziekstudio.

Frank zou niets liever willen dan bevriende kunstenaars, groepen en bands ontvangen, die hier in alle rust kunnen werken. Het Walther Maashuis (www.waltermaashuis.nl) is een mooi voorbeeld, maar of het ooit zóver kan komen...

Dat zal onder andere afhangen van de mate waarin vrienden en geestverwanten willen meehelpen om dit op te bouwen. Chris Keulemans, directeur van het nieuwe centrum voor community art De Tolhuistuin in Amsterdam-Noord, wordt één van de eerste leden. Hij vindt het idee 'ietwat nostalgisch', maar wat is daar mis mee. We hebben allemaal de behoefte om onze persoonlijke geschiedenis om te zetten in iets waardevols. Hoe mooi zou het zijn, als ook maar een klein deel van die energie een dependance krijgt in dit Noordfranse dorp...

Activiteiten

Hier de lijst van de eerste activiteiten:

- do 9 - ma 11 april: wandelweekend
- 2 mei: feest voor alle vrienden & helpers
- 28 juni - 4 juli: 'Zet je scriptie op de rails'
- 11-18 juli: wandelweek

Opties voor de zomer:

- werkweek scenarioschrijven/verhaalstructuren met Denise Schröder (Wolf Speelt)
- concert Albert van Veenendaal

Feestweekend 2-3 mei!

Voor iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen (en wie verder zin heeft) organiseren we het weekend van 2-3 mei (na hemelvaart) een feestweekend. Zet in het alvast je agenda! We gaan jullie verwennen met een weekend vol verrassingen. Als je geen vervoer hebt, zorgen wij er voor. Binnenkort meer info op de nieuwe site...

Frank en Lonnie.



Er blijft altijd iets op te ruimen, opeens een echte slaapkamer, en ook de badkamer boven krijgt vorm.



Een kerstwandeling met Pien en Jacqueline, en wat een feest nieuwe bijlen kunnen zijn als je elke morgen voor de dagvoorraad moet zorgen, de slaatzolder wordt ingericht en een blik op de zonnige tuin in winterslaap.

