

Nieuwsbrief Studio Harcigny

#3, april 2008

Dag allemaal,

Ondertussen is het alweer midden april en eindelijk breekt de zon door. Ook in Harcigny was het koud en hebben we met Pasen nog flink moeten stoken, wat weer het voordeel had dat we op het houtgestookte keukenfornuis annex CV konden blijven koken. We moeten nu gaan denken aan de 'zomerkeuken'.

Na de vorige nieuwsbrief zijn we alweer een eind opgeschoten. De 'pignon', de houten betimmering aan de zijkant van het dak, is helemaal vernieuwd, waardoor het huis vanaf de straat ineens een stuk beter oogt.

En daarna is het werk aan de zolder in volle vaart doorgegaan. De vergunning voor het plaatsen van de Velux-dakramen kwam keurig op tijd binnen (de beloofde maand na aanvraag). Zes ramen, waaronder twee enorme joekels, zijn met hulp van een Franse dakdekker in de zolder geplaatst, zodat we opeens een hele hoop licht hebben en fantastisch zicht op de tuin.

Daarna de isolatie. Het is een eind, zo'n 15 meter lange zolder, met veel balken en weinig of geen rechte hoeken, maar die is nu bijna helemaal voorzien van isolatiemateriaal en gipsplaat. We zien nu wat het kan gaan worden. Ondertussen is er het plan ontstaan om ook boven een WC en douche te maken, geen overbodige luxe. Daar wordt de zoon van de burens voor ingeschakeld, die loodgieter is. Met het aanleggen van nieuwe elektriciteit boven, ter vervanging van een gevaarlijke warboel aan draden is Romain bezig, een dorpsgenoot en echte electricien.

Dan ligt er nu een grote klus te wachten voor eind april/begin mei: het weghalen van de lemen isolatielaag van de zoldervloer en een nieuwe vloer leggen. Het weghalen van deze torchis wordt een enorme stofboel, zo is ons verzekerd. Pas als de torchis weg is, kunnen we de staat van de vloer bekijken. Hier en daar zitten er geen planken onder maar karton, of de planken zijn vergaan. De eerste (Patrick, dorpsgenoot en klussen/timmerman) is al door de vloer gegaan.

In de week die Frank voor Pasen in Harcigny doorbracht, is mevrouw Sens, van wie we het huis gekocht hebben, aan een hartaanval overleden. Ze woonde de laatste maanden in een 'appartement de commune' bij de burgemeester, waar ze het goed naar haar zin had, eindelijk gewone CV en geen ingewikkeld gedoe meer. Een paar weken daarvoor was ze nog in goeden doen. Wij waren toen samen met haar 's avonds uitgenodigd bij de ouders van Jacky, de jongen die de moestuin 'leent'. Een mooi traditioneel dorps samenzijn, met de fles op tafel en een schaal lange vingers.

Wat de moestuin betreft: die is onherkenbaar veranderd. Met veel enthousiasme heeft Jacky de licht verwilderde tuin weer in het gareel getrokken. Een paar weken geleden nog kaal, maar dat zal nu wel gauw veranderen. In ruil voor een deel van de opbrengst (voor ons) verzet hij bergen werk en zal vast ook uitbundig oogsten.

Niet altijd werken

In een paar maanden zijn we al een stuk wijzer geworden: je moet niet altijd werken! Tot laat doorgaan 's zondags, 's nachts terugrijden en

maandag weer achter je bureau: op den duur niet zo leuk. We nemen nu ook de tijd om iets anders te doen dan. Een wandeling, uit eten, een beetje rondtoeren, zo leren we tenminste de omgeving kennen, de leuke restaurantjes, de mooie dorpjes. Hoogtepunt was wel Paaszondag toen we met Joost (oude vriend van Frank, heeft de hele week helpen klussen) naar Reims zijn gereden (3 kwartier a 1 uur rijden) waar we net het staartje van de Paasmis in de immense kathedraal meemaakten.

Hoe groot en opwindend zo'n stad is als je een week in je dorpje hebt gezeten! Na de kathedraal naar de film, ook al een belevenis omdat daar *Bienvenue chez les Ch'tis*, draaide. De film die al maanden volle zalen trekt in Picardie. Het 'Siberie van Frankrijk' (ja, daar zitten we) krijgt positieve aandacht in deze film vol vette vooroordelen over klimaat en bevolking.

Langskomen / meewerken

Wie langs wil komen om te helpen klussen, wie op weg is naar zuidelijker oorden, of wie gewoon eens wil komen kijken, wees welkom, maar laat het even weten. Voor de komende maanden hebben we in ieder geval een aantal weken vastgelegd dat we daar zijn.

week 17/18 (24 april - 4 mei)
week 23/24 (31 mei - 14 juni)
week 32/33 (2 - 16 augustus)

Tussendoor zullen we er ook regelmatig zijn. We werken hard om de cursus 'zet je scriptie op de rails' voor masterstudenten in de eerste week van juli plaats te laten vinden.

Frank en Lonnie

De nieuwe pignon, centre ville, Joost en Franse werkmannen, de hoofdbewoonster, zolder in wording, het weermannetje en -vrouwtje (heben hun best gedaan).

